
Kerkbrief

september/oktober 2024

nr. 09/10



Scheppingstijd

www.protestantsekerk-gentcentrum.be

bpost

PB-PP | B-3/5030
BELGIE(N) - BELGIQUE



VPKB-gemeente
Gent-Centrum
maandblad (11x per jaar)
jaargang 2023
Verantwoordelijke uitgever: vzw De Vlaamse Olijfberg (adres zie binnenflap)

Terugzendadres:
Keistraat 173
9840 De Pinte
P209671
AFGIFTEKANTOOR:
Gentbrugge
Brusselsesteenweg 501

Kerkbrief

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant: Ds. Tihamér Buzogány (voorzitter a.i.) 0499/74.81.71
Flamingostraat 23 – 9000 Gent tihamer.buzogany@telenet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :

Kerkenraadsleden:	Martine De Jonge	09/222.59.79	mar10.dejonge@telenet.be
	Francis Van De Walle	0474/47.18.56	fjvdwalle@gmail.com
	Rita Martens	0476/94.69.63	rita.martens@telenet.be
	Micheline Morel	0474/36 65 59	mmorel26@yahoo.com
	Bea Baetens	09/369.99.13	bea.baetens@telenet.be

Kinderkerk: Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: Aletta Rambaut 0477/57.84.37 aletta.rambaut@telenet.be
Aryna Tsylianok arina_tsy@yahoo.com
Christine van Belle dewaege-vanbelle@skynet.be
Patrick Beuckels patrick.beuckels@gmail.com

Kerkadres : Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te Gent
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10:00 - Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent

Verantwoordelijke uitgever Kerkbrief: **vzw De Vlaamse Olijfberg, Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent**
Redactieraad van de kerkbrief : mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: Francis Van De Walle

Website: Dhr. Peter Van Damme / dhr. Joris van Belle

Financiële verrichtingen :
Voor het *kerkenwerk* IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1
ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de *Vlaamse Olijfberg* IBAN BE38 0689 4059 4172 BIC GKCCBEBB
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Stadspredikant Gent

ds. Heleen Ransijn
Telefoon: 0471 423983
E-mail: ds.heleen@edpnet.be

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)

Contactpersoon ds. Eefje van der Linden, Brugsesteenweg 284, 9000 Gent. 0485/74.34.11
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent / diensten: iedere zondag (10 uur)

Uit de kerkenraad



In dit nummer besteden we in een middenkatern aandacht aan de Scheppingstijd, die loopt van 1 september tot 4 oktober.

Bij het horen van het woord *ecotheologie* denken veel mensen direct aan het plaatsen van zonnepanelen of het scheiden van afval. In de westerse wereld wordt de meervoudige ecologische crisis vaak beschouwd als een probleem dat snel en efficiënt moet worden opgelost.

Is een groenere levensstijl dan geen deel van de oplossing? Absoluut, maar de kern van de crisis ligt dieper, zoals Kelly Keasberry betoogt in haar boek *Geworteld in verbinding* (Garant 2024): het is een breuk in de onderlinge verbondenheid tussen mens en ecosysteem.

We kunnen niet voorbij aan het overlijden van Arnold De Jonge en Karel Piesen en bieden u over deze twee trouwe gemeenteleden in memoriams aan.

U krijgt via beeldmateriaal ook een idee van de activiteiten de afgelopen tijd en de kerkenraad is dankbaar voor de vele vakantiefoto's die binnenkwamen. Het is leuk dat gemeenteleden zodoende een steentje bijdragen in het samenstellen van de Kerkbrief.

Te onthouden: bijzondere diensten vinden plaats op 15 september (doop Emile Hermann) en 20 oktober (oogstdienst, gevolgd door een lunch). Van harte welkom om te delen in de vreugde van het samenzijn.

Bea Baetens

Inhoud

03	Kerkenraad
	Terugblik
04	Sacrale Wervels
08	Geuzenfeest
09	Vakantiefoto's
12	Startzondag
15	Middenkatern Scheppingstijd
	Vooruitblik
19	Oogstdienst PCC-Ghent Herfstschoonmaak kerk 75 jaar Indonesië-België Dooop
20	Bijbelstudies najaar 2024 100 jaar Ieper
21	Oogstdienst + lunch Brabantdam Lezing <i>In opstand</i> Horebeke
21	Jarigen
22	Vrouwen in het protestantisme
24	Boekbespreking
25	In memoriam Arnold De Jonge Karel Piesen
28	Nieuws van het district
28	Permanente afwezigheid predikant
29	Pastoraat
31	Stadspredikant
32	Meditatie
33	Activiteitenkalender
34	Dienstrooster
36	Bijbelleesrooster

Terugblik

Sacrale Wervels

In juli vond de tentoonstelling van Ben Benauouisse in het kader van Sacrale Wervels plaats. Vooral de activiteiten die in de rand van de tentoonstelling georganiseerd werden, kenden een groot succes en daar zijn we heel blij om. Hierna krijgt u een kort overzicht.

21 juli - Schilderen op textiel



22 juli - Cabaretvoorstelling *Op sokken* met Jan van Houwelingen



Terugblik

23 juli - Op muzikale wereldreis met het Solidariteitskoor *Sapukay*



24 juli - Open Mic: Jong talent met Divan



Terugblik

25 juli - Historische dansen met Capriool



26 juli - Het misverstand. Een KAHAAANIVertelling met Mieke Felix



Terugblik

27 juli - Georg Philipp Telemann Concert met Aryna Tsylianok en Patrick Beuckels



28 juli - Slotconcert met Rudy De Sutter (piano) en Antoinette Panhuis (poëzie)



Terugblik

17 en 18 augustus | Geuzenfeest

18 augustus - De delegatie van Gent-Brabantdam



Sluitingsdatum komende Kerkbrief

Zondagavond 3 november 2024

De redactie verzoekt u vriendelijk bovenstaande datum te respecteren voor het inzenden van uw bijdragen. Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Adres : kerkbief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Kerkbrief enkel digitaal ?

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid om de Kerkbrief enkel digitaal te bekomen. Enerzijds is hij uiteraard kleurrijker dan de zwart-witte papieren versie, maar anderzijds is het voor het bestuursorgaan ook een besparing (druk- en portokosten).

Ontvangt u dus graag enkel de digitale versie van deze Kerkbrief?

Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com

Terugblik

Vakantiefoto's

De kerkenraad dankt jullie voor de vele vakantiefoto's. Zoals vorige jaren, hoefden deze foto's niet origineel te zijn. Hoofdzak is dat het bij jou/jullie een fijne herinnering oproept.



Niagara-watervallen

Ingezonden door Anton Renting



Kamperen met Robin in Overijssel

Ingezonden door David Schrans



Genomen vanaf het goede schip de *Vertrouwen* op het moment dat dit drooggevallen was op de Richel, een zandbank in de Nederlandse Waddenzee. Droogvallen op de Waddenzee is altijd een bijzondere gebeurtenis. Het komt er in 't kort op neer dat je je schip (bij voorkeur een *platbodem* met weinig diepgang) bewust aan de grond laat lopen bij *afgaand tij* (=eb) zodat het op droog land ligt als het water op z'n laagst is gekomen. En dan kun je daar niet meer weg tot het tij weer opkomt (=vloed) en het schip weer gaat drijven. Sommigen noemen het een oefening in geduld; ik noem het altijd graag een oefening in overgave en vertrouwen. Overgave aan het ritme van de getijden in het vertrouwen dat het water weer terug zal komen. Los daarvan is het ook altijd een speciale ervaring om letterlijk over de zeebodem te stappen...

Ingezonden door Heleen Ransijn

Terugblik



Ingezonden door Jasper Adams



Vakantie op eigen terrasje
Ingezonden door Marijke Schaefer



Tentoonstelling in de raadzaal (Lievegem)
Ingezonden door Lidy De Brouwer

Terugblik



Een bijzonder moment hoog in de bergen: We werden plots omringd door dikke wolken. Geen uitzicht meer en geen overzicht. Niet wetend waar het pad ons heen leidt, konden we enkel nog vertrouwen en moedig verder gaan.

Ingezonden door Marleen Van Hoornyck



Op de terugreis van Winnipeg

Ingezonden door Martine De Jonge



Vakantie op Rhodos

Ingezonden door Rita Martens

Terugblik



Emile Hermann
Ingezonden door Jasmien van Belle



Aalbessen plukken en gelei maken met Ellie en Odette. De *confituur* die ze nu het liefste eten!
Ingezonden door Bea Baetens

1 september | Startzondag

Op 1 september kwamen we onder een hete zon in de tuin van Francine Ongenae samen voor de Startzondag. Gelukkig had een groepje de dag tevoren tenten opgezet zodat we in de schaduw konden zitten.

Het thema voor dit jaar is *Als nieuw!* dat we lenen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Centraal in dit jaarthema staat de gelijkenis *De werkers in de wijngaard* (Matteüs 20:1-16), waarin Jezus alle menselijke verwachtingen op zijn kop zet.

Het gaat niet zozeer om goede voornemens, maar om samen in beweging te komen, samen de schouders te zetten onder het vele werk dat in de kerk moet verricht worden, ieder naar eigen naar vermogen, zonder te kijken of de ene meer of andere minder is.

's Ochtends in de kerk zongen we al lied 969, waar in vers 2 en 3 kernachtig aangegeven wordt waarom het gaat:

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
Met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
Dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen
Vanwaar en wie g' ook zijt;
Als kinderen om uw Vader heen
En Christus toegewijd.

Vooruitblik

Na een smakelijk maaltijd, waarbij ook rekening gehouden met de vegetariërs onder ons, en een dessert ging iedereen rond 16:00 tevreden naar huis. Sommigen onder jullie konden er dit jaar jammer genoeg niet bij zijn. We hebben jullie gemist, maar er komen zeker nog gelegenheden. Met dank aan de fotografen van dienst krijgen jullie hierna zicht op een heel gezellige tijd.

Bea Baetens



Terugblik



Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft



Met een 7-sprong
naar integrale ecologie

www.ecokerk.be

Scheppingsperiode 1 september – 4 oktober 2024:

Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft!

Dat is de slagzin van de Ecokerk-campagne, die loopt tussen 1 september en 4 oktober 2024, tijdens de zogenaamde Scheppingstijd. De campagne roept op tot het beschermen en herstellen van de biodiversiteit als deel van het werken aan *integrale ecologie*, het centrale begrip uit de encycliciek *Laudato Si'* van Paus Franciscus.

De concrete campagne van Ecokerk geeft uitgebreide tips voor verschillende doelgroepen. Handig te raadplegen via de tegels op deze webpagina van ecokerk. Je kan ook altijd aan de slag met de *checklist*, die je toelaat alles op een rijtje te zetten, te kijken wat er al gebeurt en te beslissen wat je nog kan doen. Ecokerk maakt er ook een punt van inspirerende verhalen en voorbeelden te delen en kenbaar te maken onder #ik7mee.

Enkele citaten uit *Laudato si'* rond biodiversiteit:

- *89. Alle wezens van het universum, zijn door onzichtbare banden verbonden en vormen een soort universele familie, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect.*
- *92. Alles is met elkaar verbonden en wij, mensen, zijn samen als broeders en zusters op pelgrimstocht, met elkaar vervlochten door Gods liefde voor elk van zijn schepselen en in tedere genegenheid ook verenigd met broeder zon, zuster maan, zuster rivier en moeder aarde.*

In aanloop in 2025 van de tiende verjaardag van *Laudato Si'* organiseert CCV i.s.m. Ecokerk op 24 september 2024 een Netwerkavond rond Ecospiritualiteit van *Laudato Si'*. Het wordt een uitgelezen gelegenheid voor jong en minder jong om in dialoog te gaan en zo de uitdaging te leren kennen van een verantwoorde omgang met de aarde.

Marjolein Tiemens-Hulscher (GroenGeloven) leidt de avond in waarbij ingegaan wordt op de uitdagingen van ecospiritualiteit en ecotheologie in kerkelijk verband geformuleerd in de doelen van deze encycliciek.

In de tweede helft van de avond worden verschillende werkwinkels georganiseerd gericht op jongeren, leerkrachten en de gelovigen betrokken in de parochies. Kelly Keasberry (theologe VPKB) en Steven Vromman (The Low Impact Man) zegden hun medewerking alvast toe.

Meer info bij aletta.rambaut@bisdomgent.be

Aletta Rambaut
Stafmedewerker Ecokerk bisdom Gent





Foto Jasper Adams

Netwerkvond

De ecospiritualiteit van Laudato si'

Dinsdag 24 september 2024 – 19u - 22u
Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, Gent

In aanloop naar de tiende verjaardag van Laudato si' in 2025 organiseert CCV ism Ecolkerk een Netwerkvond rond de Ecospiritualiteit van Laudato si'. Het wordt een uitgelezen gelegenheid om in dialoog te gaan en zo de uitdaging te leren kennen van een verantwoorde omgang met de aarde.

- 19u: Onthaal
- 19u30: Welkom en gebed: Peter Vande Vyvere, Bisschoppelijk gedelegeerde diaconie en caritas
- 19u40: **De uitdagingen van ecospiritualiteit voor de kerk. Een getuigenis uit Nederland.**
Marjolein Tiemens-Hulscher (GroenGeloven)
- 20u30: **Keuze uit drie werkwinkels:**
- Milieubewuste jongeren - ecologie op school**
Steven Vromman
 - Ecologie in de Bijbel**
Kelly Keasberry
 - Ecologische good practises in de parochie**
Tim Van Nieuwenhove (Parochie H. Cornelis, Ninove)
Joris Van Huffel (Parochie H. Magdalena, Deinze)

Inschrijven kan via de volgende link: <https://forms.gle/c88St6f4FNZ92SUz7>

Meer info bij Aletta Rambaut, verantwoordelijke Ecolkerk:
e-mail: aletta.rambaut@bisdomgent.be
gsm 0477/57 84 37



Groen Geloven - Vorming eco-theologie start in oktober

Dit najaar gaat een nieuw project van start! Naar aanleiding van het boek Geworteld in verbinding. Een ecologische theologie voor de toekomst van Kelly Keasberry, staat er in oktober en november een vorming op het programma. Deze zal bestaan uit drie online cursus-avonden en een afsluitend eco-evenement. De cursus wordt aangeboden door de Antwerpse werkgroep ecotheologie en de Commissie Vorming. Wat houdt het in? Een korte inleiding.

Martine Meijers

Van milieuproblematiek en opwarming van de aarde hebben we allemaal wel gehoord. We hebben er allemaal mee te maken, en er is al veel over geschreven. Sommige mensen maken zich er enorm druk over, en doen wat ze kunnen om actie te ondernemen. Anderen blazen eens en doen gewoon hun ding, *want er is toch niets aan te doen*, en je hebt ook nog de ontkenners, de mensen die zeggen dat het allemaal wel meevalt. Iedereen heeft er wel een mening over.

Luisteren

Maar wat als je het thema ecologie probeert te benaderen vanuit een theologisch standpunt? En het daarvoor positief bekijkt, vanuit het geloof dat verandering mogelijk is? In haar boek begint Kelly Keasberry met luisteren. Luisteren naar de mensen die kritiek hebben op het christendom en naar de rol van het christendom in de huidige situatie in de wereld. A

Scheppingsverhaal

En hoe zit dat met het scheppingsverhaal? Dat kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Je kunt het interpreteren in de zin dat Adam en Eva in harmonie leefden met de natuur en er deel van uitmaakten. Maar in Genesis 1:28 lezen we ook: *“Bevolk de aarde en overheers haar”*. Het lijkt erop dat we dat laatste voorrang hebben gegeven. En dat antropocentrische wereldbeeld heeft ervoor gezorgd dat het evenwicht in de wereld is zoekgeraakt.

Erkennen, aanvaarden, geloven, doen

Als we ervan uitgaan dat de joods-christelijke religie aan de basis ligt van de huidige crisis, dan mogen we er ook vanuit gaan dat in diezelfde religie de sleutel tot de oplossing ligt. Want, zo betoogt Kelly, de eerste stap naar verbetering is niet om meer te recyclen, meer zonnepanelen te plaatsen en meer te consumeren. De eerste stap is een bewustzijnsverandering. Erkennen dat de aarde en haar systemen niet optimaal functioneren, het aanvaarden van gebrokenheid. Geloven dat menselijke nederigheid en bekering nodig zijn om de breuk te herstellen. En er dan actie aan verbinden.

Wilt u er ook graag bij zijn? Noteer dan nu alvast de volgende data:

- Donderdag 10 oktober, 19.30-21.00 uur
- Donderdag 24 oktober, 19.30-21.00 uur
- Donderdag 7 november, 19.30-21.00 uur

Cursusmateriaal is het boek *Geworteld in verbinding* van Kelly Keasberry, die deze cursus ook zal leiden. Cursisten worden verzocht om vooraf telkens één of twee hoofdstukken te lezen.

Ecodag in Hof Zevenbergen

De digitale reeks wordt afgesloten met een eco-evenement op zaterdag 30 november in Hof Zevenbergen. Dit is het voorlopige programma:

- 10.00 - 12.00 uur: ontvangst en lezing
- 12.00 - 13.00 uur: gezamenlijke lunch
- 13.00 - 15.00 uur: middagprogramma met bezinningsactiviteit

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Meijers: martinemeijers505@gmail.com

Vooruitblik

8 september | Oogstdienst Presbyterian Church in Cameroun



U bent van harte welkom om aanwezig te zijn om de oogst- en dankdienst van de Presbyterian Church in Cameroun, Ghent Congregation.

Deze vindt plaats in de Brabantdamkerk om 13:00.

Thema: *Wees diegene die terugkomt met dankzegging* (Lucas 17:15).

10 september | Herfstschoonmaak kerkinterieur

Door de werken in de kerk, aan de lambrisering, werd de lenteschoonmaak een beetje uitgesteld en zo is het nu plots al bijna herfst! Nu de tentoonstelling is opgeruimd en de laatste werken aan de houten panelen zijn afgerond, lijkt het zinvol om weer eens grondig rond te gaan met stofvod, stofzuiger, borstel en dweil.

Voelt u het ook kriebelen? Dan bent u van harte welkom om op dinsdag 10 september vanaf 10:00 onze schoonmaakploeg te versterken! Dat van *vele handen maken het werk licht* en *er zal koffie zijn*, dat kent u al! Maar dat we dan veel plezier maken, dat kunnen we niet genoeg benadrukken!! De voldoening is dan ook groot, achteraf.

Wees niet bevreesd: er is voor elk wat wils of wat men aan kan! Ben je niet beresterk of durf je niet op een ladder, dan kan je misschien wel eens door de knieën, om wat stof uit de hoekjes te vegen? Hopelijk wil en kan je er ook bij zijn!

Geef je zo snel mogelijk op, bij iemand van de kerkenraad, dan zorgen we ook weer voor lekkere koeken!

Martine De Jonge

14 september | 75 jaar Indonesië - België

De Indonesische Studentenvereniging te Gent en de Indonesische Ambassade te Brussel organiseren op 14 september van 10:00 tot 15:00 in Ledeborg feest met traditionele Indonesische dans, muziek en traditionele culinaire bazaar.

Locatie: Theaterzaal Ledeborg, Ledeborgplein 30 in 9050 Gent.

Meer informatie bij Francis en An Van De Walle.

15 september | Doop



Op zondag 15 september hoopt ds. Buzogány de kleine Emile Hermann te dopen.

Na de dienst nodigen de doopouders u hartelijk uit voor een receptie met een hapje en een drankje.

Vooruitblik

20 september en 25 oktober | Bijbelstudies najaar 2024

De data voor de eerste twee Bijbelstudies van dit najaar zijn bekend! U kunt ze nu alvast in uw agenda noteren. Vanaf september gaan we een nieuw systeem uitproberen, omdat het organiseren van twee Bijbelstudies op één dag (één in de namiddag en één 's avonds) niet altijd vlekkeloos verliep. Dit jaar kiezen we daarom voor een andere aanpak: de ene maand is de Bijbelstudie in de namiddag en de volgende maand in de avond.

Vrijdag 20 september om 14:00

Locatie: bij Rita Martens in Zwijnaarde (Heerweg Noord 132/B)
Thema: Vrouwen in de Bijbel

Vrijdag 25 oktober om 19:30

Locatie: Rita's appartement in Zwijnaarde (Heerweg Noord 132/B)
Thema: Exodus - een tijdloos verhaal
We duiken in het verhaal van een volk dat door de woestijn dwaalt, op zoek naar het beloofde land en een leven in vrijheid.

Tegenover het appartementsgebouw is er ruime en gratis parkeergelegenheid. De tram stopt op slechts enkele meters voor de ingang van het gebouw.

Om alles soepel te laten verlopen, verzoek ik u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen. Dit kan via e-mail of telefoon, uiterlijk op donderdag 19 september voor de eerste bijeenkomst, respectievelijk donderdag 24 oktober voor de tweede bijeenkomst.

E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be

Telefoon: 0499 74 81 71

Ik kijk ernaar uit om samen met u deze Bijbelstudies te beleven, waarin we Gods woord verkennen en ons geloof verdiepen.

Ds. Tihamér Buzogány

14 oktober | Gemeente Ieper 100 jaar

De protestantse kerk te Ieper bestaat 100 jaar. Dat wil de gemeente niet ongemerkt voorbijgaan en organiseert daarom:

op maandag 14 oktober 2024 om 19:30 een korte voordracht
Methodisme en duiding film *Wesley* + vertoning film;

op maandag 21 oktober 2024 om 19.30 een academische zitting
100 jaar Protestantse Kerk in Ieper;

op zondag 27 oktober om 15.00 een kerkdienst anno 1924.

<https://protestantsekerkieper.com/>
(Afbeelding: J. Wesley – ideogram AI)



Vooruitblik

20 oktober | Oogstdienst en lunch

De kerkenraad nodigt jullie van harte uit om de oogstdienst mee te vieren. Hierin gedenken we hoe groot het wonder en de gave van de oogst is.

Om mensen te helpen, die het niet breed hebben, vragen we jullie om die zondag niet-bederfbare eetwaren mee te brengen, waarvoor de kerkenraad dan een geschikt doel zal vinden. Bedankt alvast!

Na de oogstdienst komen we in de Pichalzaal samen voor een lunch. Meer hierover horen jullie ongetwijfeld via de aankondigingen in de kerkdienst, maar noteer graag alvast de datum.

Bea Baetens

25 oktober om 19:30 | “In opstand”

Geuzen in de Lage Lancen (1565-1578)



Historicus Pieter Serrien werpt een totaal nieuwe blik op de vaderlandse geschiedenis, van zowel Nederland als België.

Locatie: Protestantse kerk op de Geuzenhoek, Korsele 39 te Horebeke

Toegang: 10 euro

Inschrijven en informatie: Bert Huijjer – berthuijjer@gmail.com

GSM: 0471/58 76 58

Rekeningnummer BE 88 0014 6139 6441

Hartelijk gefeliciteerd aan de jarigen!

September

1 september: Mathias Lehmann
3 september: Serge Engelbosch
6 september: Julie Kazadi Malundu
6 september: Marijke Schaefer- Kruyne
7 september: Francine Ongenae
10 september: Caroline François
10 september: Janneke Van Heest
14 september : Gwenda Stevens
17 september : Geertruida- Truus- Martens- Bos 
20 september : Ivan De Wilde
23 september : Oona De Waele
25 september: Sebastiaan Sercu
29 september : Roxie Bruyneel
30 september: Ingrid Van Kesteren

Oktober

1 oktober : Laurent De Hainaut
4 oktober: Frank Van De Walle
4 oktober : Mieke Felix
5 oktober: Michiel Van Bree
6 oktober: Mauro De Waele
8 oktober: Danielle Van Damme
8 oktober : Pippa en Romée Puttemans
16 oktober: Jasmien van Belle
19 oktober: Paul Bruynooghe
20 oktober: Merel Parlevliet
22 oktober: Daniël Van Belle
29 oktober: Nico van Belle
30 oktober: John De Backer
31 oktober: Annette Egjenguele

6 november : Pascal D'hont
8 november: William Vanderbauwheede

Vrouwen in de protestantse kerk

Juffrouw Elisabeth Vanderlinden (1882-1928) en Juffrouw Cornelia van Nes (1907-1997)

Al halverwege de 19e eeuw ontstonden in België/Vlaanderen protestantse scholen, vanuit de overtuiging *dat huisgezin, kerk en school een onverbreekelijke drieslag vormen en derhalve in elkaars verlengde dienen te liggen*, zo schreef redacteur J. den Boeft in de Gereformeerde Kerkbode voor België. Overal waar in Vlaanderen gereformeerd kerkelijk leven was, werden pogingen ondernomen om *scholen met de Bijbel* op te richten.

De protestantse gemeente Ronse, geïnstitueerd in 1903, startte in 1908 met 8 leerlingen het Protestantse schooltje (officieel: *Evangelische, vrije kosteloze, gemengde school*), onder begeleiding van juffrouw Elisabeth Vanderlinden, afkomstig uit Gent, die huisonderwijzeres was geweest in het gezin van ds. J. Chrispeels (Maria-Horebeke). De dominee had altijd gehoopt dat zijn dochter Geertruida, die een opleiding volgde aan de christelijke normaalschool te Zetten, in Vlaanderen een school met de Bijbel zou opstarten. Helaas overleed zij in 1905.

Volgens de dominee was een protestantse school meer dan nodig, zo bepleitte hij in het Christelijk Volksblad: *laat mij over Ronse ook nog mogen mededeelen, dat wij er een Christelijk schooltje hopen te beginnen voor de kinderen van onze kring. Deze zijn niet meer op hun plaats in de scholen hier, waar alles roomsch is, en ze geplaagd worden met catechismus-leeren, ter biecht gaan, eerste communie doen, enz.* Vanuit de Synode te Brussel werd aan de school in Ronse een jaarlijkse subsidie van 300 frank toegekend. Gezien de geringe inkomsten van de ouders kon geen schoolgeld worden gevraagd en moesten de overige financiën uit giften komen. Veel schoolmateriaal werd *geleend* van de protestantse school in de Geuzenhoek (Maria-Horebeke). De lessen werden gegeven in het zaaltje waar op zondag de kerkdienst plaats vond, wat na de ingebruikname van het nieuwe gebouw in 1913 veranderde, er was een afzonderlijk schoollokaal voorzien. In 1915 was het leerlingenaantal aangegroeid tot 19, waarvan 17 van *aangenomen leden, gewezen Roomschen*.



Elisabeths onafgebroken inzet voor meerdere klassen tegelijk en de oorlogsomstandigheden hadden veel van haar gevergd en tastten haar gezondheid aan. Ze gaf nog een tijdje halftijds les, maar in 1919 werd ze in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Ze herstelde en werkte daarna als secretaresse van ds. Chrispeels, maar in 1928 overleed zij aan een longaandoening.

Verschillende onderwijzeressen (waaronder de oudste dochter van ds. Chrispeels, Anna) volgden Juffrouw Vanderlinden op. Lesgeven aan verschillende klassen met leerlingen van uiteenlopend niveau en leeftijd, bleek voor sommigen te zwaar, waardoor de tewerkstellingen telkens van korte duur waren. Bij de opening van het schooljaar 1930-1931 werd door ds. Chrispeels (nogmaals) een nieuwe, 22-jarige onderwijzeres voorgesteld: juffrouw Cornelia (*Nelly*) van Nes. Niemand kon vermoeden dat ze 25 jaar zou blijven.

Nelly werd geboren op 09/12/1907 in het Friese Sloten (NL) als dochter van een onderwijzersechtpaar. Ze werd gedoopt in de *Gereformeerde Kerk* en volgde de opleiding tot onderwijzeres aan de *Gereformeerde Kweekschool* in Amsterdam. Bij haar afstuderen bleek er in Nederland een overaanbod aan leerkrachten te zijn. Ze startte met vervangingsopdrachten in de school van haar vader en deed regelmatig interimwerk in Antwerpen, waar ze hoorde over een vacature in de school te Ronse. Daar werd ze met open armen ontvangen.

In 1932, twee jaar na haar aanstelling, besloot het *SILLO-bestuur* (Nederlandstalig Evangelisatiecomité, in Brussel, opgericht in 1894) de salarissen van de medewerkers met 5 % te verminderen, het daaropvol-

Vrouwen in de protestantse kerk

gende jaar opnieuw! Toch bleef Nelly positief. De school telde in 1934 nog 15 leerlingen (tussen 3 en 14 jaar), sommige van protestantse, andere van Roomse ouders. Nelly was toen al voorstander van inclusie. Zo lezen we in het jaarverslag van 1934-35 het verhaal van Solange (*in hoge mate achterlijk*) die de klas telkens weer op stelten zette maar waarin ook het volgende door de juffrouw werd genoteerd: *en toch, niettegenstaande al de moeilijkheden, zouden we Solangeke niet graag meer willen missen, dankzij ook den zegen dien haar komst ook voor onze kleinen heeft meegebracht.*

Wanneer een gezin met meerdere kinderen verhuisde, had dit een grote impact op het leerlingenaantal en de sfeer in de klas. Juf Nelly stelde dit vast, maar liet er zich niet door ontmoedigen. Zelfs die keer toen ze vernam dat de rooms-katholieke geestelijkheid bij een werkloos gezin was langsgedaan en geldelijke beloftes had gedaan, waardoor 3 kinderen overstapten, bleef zij moed houden. Maar elk jaar op 1 september was het bang afwachten: *zullen de de meeste leerlingen van voor de vakantie terugkeren? zouden er nieuwe leerlingen bijkomen?*. De school bleef materiële en financiële steun ontvangen, regelmatig ook vanuit Nederland. In het jaarverslag meldde Nelly daarover *in januari kwam een pak, dat maar even 22 kilo woog.*

Naast haar onderwijsopdracht schreef Nelly artikels voor het kerkblad, verzorgde ze de zondagsschool en leidde de meisjesclub, organiseerde het Kerstfeest, speelde orgel tijdens de dienst, bezocht de ouders van de leerlingen, plande de schoolreis en bereidde het schoolfeest voor...

Maar de moeilijke tijden kwamen toch. In 1938 vroeg de SILO-vereniging zich af of de school in Ronse moest/kon blijven bestaan. In de andere scholen konden de leerlingen nu immers ook lessen protestantse godsdienst volgen. De beslissing om de school te sluiten werd vooralsnog niet genomen en het 50-jarig bestaan kon gevierd worden. Maar, het loon van Nelly werd van 12.000 frank op 9.000 frank teruggebracht en ook alle andere personeelsleden krijgen 10 % loonsverlaging te verwerken.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog kende de school een kleine bloei: 21 leerlingen, verdeeld over 7 klassen. Op school werd door de organisatie *Winterhulp* dagelijks soep uitgedeeld... (zou dit een rol hebben gespeeld?). Bij het overlijden van de vader van Nelly, in 1953, valt een oud-leerlinge korte tijd als onderwijzeres in, Simonne Mertens, die haar onderwijsdiploma behaalde aan de Normalschool in Laken. Nelly heeft, net als Elisabeth, gedurende haar lesopdracht in Ronse, bij de familie Mertens ingewoond. Ook op hoge leeftijd kwam ze nog op bezoek bij Simonne (echtgenote van Camiel Blommaert) in Horebeke.

Het leerlingenaantal bleef jaar na jaar teruglopen en in 1955 werd dan toch het besluit genomen de school te sluiten, de overblijvende 7 leerlingen moesten naar een andere school op zoek. Op 1 mei 1955, na bijna 25 jaar dienst, werd afscheid genomen van Cornelia van Nes. Haar toewijding, trouw en geloof werden geprezen. Ze ontving een bankbiljet van 1.000 frank! Ze aanvaardde nog een opdracht als onderwijzeres in Scharendijk (Zeeland), ging op 1 januari 1970 met pensioen en vestigde zich in Arnhem.

Wie kent niet één van die toegewijde *juffrouwen* uit de scholen met de Bijbel? We herinneren ons juffrouw Liesbeth Blaton, juffrouw Simonne Mertens (later directrice van de School met de Bijbel in Denderleeuw), de juffrouwen Elisabeth en Louise Blommaert, Hendrika Den Hartogh, Jeanine Lodens...

*Foto's: genomen uit persoonlijk boek 'Gedenk de dagen' – D. van Wageningen
Met dank aan Willem Kolpa, voorzitter huidige onderwijskoepel IPCO (Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs), voor zijn bijdrage aan het artikel.*

Josiane Tytens

Boekbespreking

Paulo Coelho: De vijfde berg



Onlangs vroeg iemand mij of ik boeken van Paulo Coelho heb, en of ik die heb gelezen. Neen, twee keer neen.

Die vraag stimuleerde mij om toch even op zoek te gaan. Ik stelde vast dat je sommige boeken van Paulo Coelho niet meer nieuw kunt kopen in de boekhandel. Misschien kun je ze tweedehands na wat gezoek op de kop tikken, of wellicht gemakkelijker en goedkoper: gratis in de bibliotheek uitlenen. Het enige boek van Paulo Coelho dat ik te koop in een lokale boekhandel vond was *De Alchemist*. Dit is zijn meest bekende boek waarmee hij als romanschrijver wereldberoemd werd, tot de Nobel literatuurprijs toe.

Op goed geluk af bestelde ik uit de lange lijst van zijn boeken een andere roman van hem: *De Vijfde Berg*. *De Vijfde Berg*, dat leek mij een ietwat mysterieuze titel. En wat bleek? Deze roman gaat van begin tot eind over niemand minder dan de Bijbelse profeet Elia!

Ik vind het ongelooflijk wat een verbeeldingskracht deze Paulo Coelho in deze roman tentoon spreidt. Vertrekkend van enkele bladzijden uit het Hebreeuwse Testament en het Nieuwe Testament waar de profeet Elia in voorkomt, heeft hij een boeiende roman van bijna 200 bladzijden geschreven ! Behalve alle Bijbelteksten die rechtstreeks of onrechtstreeks met Elia te maken hebben, voegt Paulo Coelho er nog talrijke door hem geparafraseerde bijbelteksten aan toe. Die worden telkens cursief weergegeven. Zo ontdekte ik gaandeweg Paulo Coelho als een bijzonder erudiete Bijbelkenner, bovendien een Bijbelkenner met een goede boodschap: op God kun je altijd vertrouwen, zelfs als alles in je leven je lijkt tegen te zitten.

Ik vind dat Paulo Coelho de gave heeft om met zijn verbeelding de lezer onder te dompelen in de tijd van Elia, alsof je als lezer ooggetuige wordt van alles wat Elia meemaakt en ondergaat... en overwint, met de hulp van God. Ook wanneer Elia beslist om de vijfde berg op te klimmen, een berg die niemand anders durft op te klimmen.

En welke berg is die vijfde berg? Neen, dat is niet de berg die Mozes beklom, hoewel er toch wel enige symbolische gelijkenis mee is. Kortom: *De Vijfde Berg* van Paulo Coelho: warm aanbevolen !

Francis Van De Walle

In memoriam

Arnold De Jonge

Arnold zag het levenslicht op 24 november 1939 in de Geuzenhoek in het huis Vinke Wietie recht tegenover de Protestantse kerk op Korsele in Horebeke. Op 11 augustus 2024 is hij onverwacht rustig ingeslapen na een kort ziekbed in het UZ te Gent.

Bij het ochtendgloren van die nieuwe zondag heeft zijn Heer hem geroepen na een vol leven van dienstbaarheid en zorg voor zijn gezin en inzet voor onze kerkgemeente, waar hij in 1983 binnen stapte met zijn lieve vrouw Sara en zijn opgroeiende kinderen, Martine, Marc en Peter en er sindsdien is gebleven.



Naar aanleiding van zijn aanstelling als technisch ingenieur bij een metaalverwerkend bedrijf in het Gentse was het gezin vanuit Aalst naar Gent verhuisd en er na Arnolds pensionering ook gebleven.

Al snel draaiden Arnold en Sara volop mee in onze kerkgemeenschap. Van jongs af werd Arnold vertrouwd met de geheimen van het kosterschap dat hij van zijn vader leerde wanneer hij hem hielp in de kerk op Korsele waar zijn vader koster en organist was.

Arnold heeft die functies jarenlang ook in onze kerk uitgeoefend rustig, bekwaam alles tot in de puntjes verzorgd. Arnold wilde nu eenmaal dat alles wat hij deed vlekkeloos en in orde was. Hij legde de lat voor zichzelf erg hoog, zonder daar veel woorden aan vuil te maken. Wij hebben er vele jaren de vruchten van mogen plukken. Hoeveel kerkdiensten zal hij wel niet begeleid hebben op het orgel? Hoeveel kerstbomen verschenen er telken jare op het juiste moment versierd en wel en verdwenen ook weer wanneer het tijd was. Zijn functies in de verschillende raden, meestal als penningmeester, zijn contacten met de stad, het toezicht op alle nodige werkzaamheden in het PCC en de appartementen, noem het en Arnold was er bij betrokken met raad en daad.

Dienstbaarheid en plichtsbesef stonden hoog in zijn vaandel. Hij was er altijd maar stond nooit op de eerste rij en als je hem om raad vroeg kreeg je die ook want hij was van vele markten thuis. Zijn laconieke humor waarmee hij zijn verhalen doorspekte maakten zijn talrijke artikelen over onze geschiedenis als protestanten in Gent en Vlaanderen in onze kerkbrief zo interessant en leesbaar. Niet alleen in de kerkbrief maar ook in de vele boeken en boekjes die van zijn pen waren, want Arnold heeft zich altijd beziggehouden met de geschiedenis van de Geuzenhoek waar de wortels van het protestantisme in Vlaanderen liggen maar hierover leest u elders in dit nummer.

Wat missen we je nu al, hoe vaak zullen wij als er in de kerk iets moet gebeuren niet tegen elkaar zeggen: als Arnold er was zou hij wel raad weten.

Hoeveel meer zullen Sara, die hij zo liefdevol verzorgde, zijn kinderen en kleinkinderen hem dan wel niet missen als Pater Familias die er altijd was om je te steunen en de weg te wijzen. Onze innige deelneming gaat naar hen allen uit in deze verdrietige tijd van afscheid nemen en rouw.

Vol dankbaarheid namen we afscheid van hem in onze kerk en brachten Arnold terug naar de Geuzenhoek, waar hij mag rusten in de schaduw van die machtige treurbeuk op de stille begraafplaats bij de kerk. De cirkel is rond en Arnold is thuisgekomen.

Marijke Schaefer

In memoriam

Natuurlijke autoriteit: Arnold De Jonge

“Sommige mensen hebben een natuurlijke autoriteit of hebben autoriteit verkregen doordat ze doorzettingsvermogen getoond hebben of ergens echt voor staan.

Ze stralen zelfvertrouwen uit, zijn fit, hebben een prettige persoonlijkheid en weten je mee te nemen in hun enthousiasme. De leiderschapsstijl is aangenaam en duidelijk. Ze geven energie, i.p.v. dat ze die nemen. Deze natuurlijke autoriteit zorgt ervoor dat zaken op gang komen, kartrekkers bij uitstek, die hun eigen koers varen. Deze autoriteit zorgt voor succes.”

Deze definitie vond ik op de website *autoriteit.nl* Ze leek me op het lijf geschreven van iemand wiens natuurlijke autoriteit we voortaan erg zullen missen: Arnold De Jonge. Arnold heb ik pas leren kennen op het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen ik belijdend lid werd van de VPKB-gemeente Horebeke. Een kersvers *bekeerling* zet naar medeleden en in het bijzonder kerkenraadsleden toe een andere bril op dan iemand die in de gemeente geboren en getogen is. Ik heb in de Horebeekse gemeente prachtmensen leren kennen, die natuurlijke autoriteit uitstraalden. Onder hen Arnold! Als kerkenraadslid heb ik hem uiteraard niet meegemaakt, maar wel als de *éminence grise* (met nadruk op *éminence*) van de Geuzenhoek. Vanuit zijn natuurlijke autoriteit had hij dan ook wel iets te vertellen, niet in het minst aan nieuwkomers in de gemeente als ik zelf. Ik las gretig zijn publicaties en was één en al luisterend oor wanneer hij, in zijn gekende stijl van ernst en luim beide, zijn eruditie met mij wilde delen. *Een prettige persoonlijkheid, enthousiasme*, het geldt voor Arnold. Maar ook een dosis ironie en humor, die hand in hand gingen met zijn levensernst en een zekere lichtvoetigheid creëerde. Ik meen te mogen stellen dat Arnold niet meeding in rigide, fundamentalistisch denken, daarvoor stond hij naar mijn gevoel te veel met zijn beide voeten op de grond. Dat laatste heb ik overigens ook ervaren bij vele ander Horebeekse Geuzen... Nee, diepe *geloofsgesprekken* heb ik zelden met hen gevoerd, ook niet met Arnold. En dat betekent niet, zoals ik wel eens heb horen beweren, dat ze per definitie een zwak persoonlijk geestelijk leven zouden hebben. Het voortdurend uitpakken met geloof en bekering, zoals dat gebruikelijk is in de reformatische gezindte in Nederland, getuigt vaak van zwaarte en angst die ik geenszins bij Arnold aangetroffen heb.

Wat de inzet van Arnold in zijn eigen gemeente betreft ben ik, als buitenstaander, minder goed geplaatst om die te beoordelen. Aan de hand van wat ik jarenlang gelezen heb in de Kerkbrief heb ik er me echter wel een beeld van gevormd: de aanduiding *kartrekker bij uitstek* lijkt me de realiteit goed te benaderen. Een concretere beoordeling kan ik wel geven over zijn inzet in Horebeke. Jarenlang vond ik de Kerkbrief in mijn bus zonder postzegel erop. Dit op het eerste gezicht wat banaal gegeven was symptomatisch voor het feit dat Arnold, in zijn toenmalige beige Lada, heel regelmatig de weg naar zijn geliefde Geuzenhoek (terug)vond. De inspanningen die hij zich getroost heeft voor het kerkelijk archief en het Protestants Historisch Museum Abraham Hans zijn niet te overschatten: de termen *titanenwerk* en *monnikenwerk* geven nog het best Arnolds verdiensten weer. Toen in 2022 honderdvijftig jaar Nieuwe Kerk gevierd werd, stond Arnold op het spreekgestoelte en trakteeerde ons, eens te meer in een stijl van milde ironie, op een grondige uiteenzetting van de bouwgeschiedenis. Ik herinner me ook zijn - toegegeven, iets te lange - uitstekend gedocumenteerde en boeiende lezing voor Avondcontact over De Psalmen. Steeds ging je als toehoorder na zijn voordrachten buiten met het gevoel *ik heb weer iets bijgeleerd*.

In de postmoderne tijd waarin we nu leven staat autoriteit niet meer hoog aangeschreven. Sommigen lijken *autoriteit* met *dwingelandij* te verwarren. In de protestantse traditie is het niet de gewoonte om bij hun overlijden mensen de hemel in te prijzen. Ik voel me absoluut niet geroepen om bij deze gelegenheid te speculeren over de leiderschapsstijl van Arnold in de gemeente en zeker niet over privéaangelegenheden. Maar ik schroom me niet om van harte te besluiten: Arnold, bedankt voor je natuurlijke autoriteit. Bedankt voor je vriendschap. Ik en, naar ik aanneem velen, hebben ervan genoten.

Hans Nelis

In memoriam

Karel Piesen

Karel werd geboren in Brugge op 13 februari 1931.

Hij heeft een mooie leeftijd gehaald en is overleden op 15 augustus 2024.

Wij woonden allebei in Merelbeke en ik ging regelmatig naar hen toe.

Toen Karel zijn vrouw Liliane stierf, was zijn steunpilaar even weg, maar Karel en zijn zoon Wim deden het samen goed.

Wim heeft in onze kerk met Sacrale Wervels tentoongesteld met zijn prachtige foto's. Karel werkte heel veel in zijn tuin, hij was echt een natuurmens. Hij schilderde en hij heeft in onze kerk eens tentoongesteld in het kader van *Talent in eigen huis*.

Karel was heel content als dominee Tihamér langskwam want met hem kon hij praten over God en zijn geloof.

De laatste twee jaren verbleef Karel in Lemberge RVT maar zijn gezondheid ging snel achteruit.

Wij dragen Karel mee in ons hart. De begrafenisdienst was op donderdag 22 augustus 2024 in het crematorium te Lochristi en werd geleid door ds Tihamér Buzogany.

Veel moed voor Wim en ook aan broer Roeland en zijn gezin.

Rita Martens

Waar zal je zijn?

In het geheim van de sterren
waar we samen naar kijken
of misschien in het lied van de wind ?
En als het lente wordt
in die kwetsbare tint
van een kortstondige bloesem?

Waar zal je zijn,
als we zwijgzaam van verdriet,
opnieuw je voetstappen horen
en hoe je zachtjes de deur sluit
zoals gewoonlijk
En toch, we vinden je niet.

Misschien heb je
ergens iets achtergelaten,
een briefje, zomaar in een la,
met een voorzichtig bericht.
Dat je er straks wel zal zijn
aanwezig op jouw manier,
maar onaantastbaar
voor ziekte en pijn.

Wij zullen je,
net als voorheen,
bij je naam blijven noemen.
Alleen wat zachter,
hoewel stilte
zelden zo hard valt.
De dingen staan roerloos
en jouw plaats aan tafel
bleef nimmer zo leeg.

Maar geef een teken.
Knipoog of leg een hand
op een schouder,
wanneer je een ogenblik
met ons meeloopt.
Zo ver kan je nooit van ons weggaan
dat er niets van jou meer zou zijn.

WANT dood is niet het laatste.
De liefde is sterker.
Maar weet je,
ze geeft soms ook zoveel verdriet.

(Kris Gelaude)

District

OOST- EN WEST- VLAANDEREN

Nieuws uit het district

Het is al een tijd geleden dat wij nog met nieuws uit *ons* district Oost- en West-Vlaanderen kwamen. Dat betekent allerminst dat er niets gebeurt in het district of dat het districtsbestuur helemaal niets doet. Integendeel!

De werkzaamheden verlopen vlot en er doen zich geen crises of conflicten voor binnen het bestuur. Toch heeft, ondanks de goede sfeer op de vergaderingen van het district en districtsbestuur, de hoge werkdruk van de voorzitter (ds. Chris Bultinck) - als dominee in zijn nieuwe groeiende gemeente en als consulent - ertoe geleid dat hij besloten heeft het voorzitterschap van het districtsbestuur neer te leggen.

Wij hebben respect voor zijn persoonlijke keuze; met het welverdiende rustpensioen in zicht is het ook niet voor de hand liggend om *in een hogere versnelling te schakelen!* Wij houden eraan bij deze ds. Bultinck van harte te bedanken voor zijn inzet de voorbije tijd. Het was een fijne en constructieve tijd onder zijn consequent leiderschap.

In maart 2023 – toen nog als ad interim-voorzitter – begon hij de districtsvergadering met te zeggen dat wij *onze neus (moeten) richten naar de toekomst en elkaar onderling bemoedigen.* Elkaar opbouwen - dat is toch iets wat elke christen met zijn/haar zuster of broer moet doen? Volgens de regels wordt de persoon uit het districtsbestuur die vice-voorzitter is - dat is ds. Simon van der Linden - in de tussentijd interim-voorzitter. U kan dus steeds bij hem terecht als contactpersoon van het districtsbestuur.

Hierbij wil ik de vertegenwoordigers van de gemeenten eraan herinneren en erop wijzen dat er op zaterdag 5 oktober 2024 om 9:30 een districtsvergadering zal plaatsvinden te Dendermonde (Lindanusstraat 2). Aanvankelijk zou deze vergadering plaatsvinden in het kerkgebouw van Gent-Rabot, maar vanwege een andere activiteit in de kelderruimte is dit niet mogelijk.

Luc D'Hoe

Permanentie tijdens afwezigheid ds. Tihamér Buzogány

Graag wil ik u informeren dat tijdens mijn afwezigheid van 22 september 2024 tot en met 5 oktober 2024, ds. Heleen Ransijn in geval van nood beschikbaar is.

Ds. Heleen Ransijn

Telefoon: 0471 423983

E-mail: ds.heleen@edpnet.be

ds. Tihamér Buzogány

Pastoraat

Wel en wee in onze Brabantdamgemeente

Alles heeft zijn tijd.

“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien.... Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen....”

Hoe waar en tastbaar waren deze verzen uit Prediker 3 de afgelopen zomer.... Hoe konden wij voelen en ervaren hoe juist dit was!....

Op 6 juli werd **Mieke Felix** voor het eerst Oma! Het werd een zomer vol oneindige liefde voor Zeno Felix! Heel hartelijk gefeliciteerd Mieke en geniet van dit kleine wonder!

Francis en An Van De Walle reisden naar Zweden, waar de kleine Julie Van De Walle op 10 augustus gedoopt werd. Julie is het derde dochtertje van zoon Frederick. Het was een hele warme dienst, vertelde Francis en de vreugde om het samenzijn was groot! We wensen de hele familie veel geluk en zegen toe. Heel fijn dat An, haar zus en nichtje er ook konden bij zijn, ondanks de verre reis!

Aswany Devajaran ging naar India, waar zij haar man en familie opzocht. En nu kan ze eindelijk het goede nieuws delen dat haar man op 7 september naar België komt! Wij kijken er naar uit om hem te ontmoeten en wensen Aswany een nieuwe mooie toekomst toe, nu dit gezin herenigd werd.

De vakantie verhalen zijn altijd boeiend. Maar we vergeten niet wie thuis bleef, door ouderdom, ziekte, verblijf in een WZC of door andere redenen. Hopelijk kon u toch ook genieten van de zomerse dagen.

Op 10 augustus mocht mevrouw **Renée Simons-Hugaerts** (symbolisch) een indrukwekkend aantal kaarsjes uitblazen voor haar kroon-verjaardag. Zij kreeg terecht de zondagse bloemen van de kerk. Groot was de schrik toen zij enkele dagen later een kwalijke val deed, waarbij zij haar schouder en heup bezeerde. Na enkele dagen

ziekenhuis, verblijft mevrouw Simons nu in het revalidatie centrum in Lemberge. We wensen u veel sterkte en goede moed toe en het nodige geduld voor een voorspoedig herstel!

Hans Schaefer moest een ingreep aan de voet ondergaan, waardoor hij wel even aan zetel en huis gebonden was. Nu is de wonde stilaan genezen en kan Hans terug auto rijden. We zijn dankbaar dat het herstel goed verloopt!

Rita Martens had plots veel last van een infectie in de hand, waarbij er even sprake was van een ziekenhuis opname. Gelukkig kon dit vermeden worden en sloeg de medicatie goed aan, waardoor Rita niet echt uit de running was. Daar zijn we blij om! Er was wel ander en beter nieuws voor Rita en dan met name voor haar zoon Joris Van den Hende die op 30 augustus trouwde met zijn Anouk! Het werd een mooie dag met de grote familie! Hartelijk gefeliciteerd aan het jonge paar en heel veel zegen gewenst over dit huwelijk en jullie gezin!



Stijn en An Puttemans-Ehrhardt zijn op 30 augustus verhuisd naar Antwerpen. Vake Herwig en Mimi Bea waren van de partij om mee te helpen. Dat zal wel een hele drukke dag geweest zijn en spannend voor de kindjes! Ook aan deze jonge familie veel geluk gewenst in de nieuwe woonst, hopelijk mogen jullie zich daar gauw thuis voelen!

Herwig Smetryns moet in de komende dagen een operatie ondergaan: we wensen jou goede moed, sterkte en een volledig herstel toe, Herwig!

De hele zomer lang hoorden wij van familie, vrienden, collega's, mensen in de kerk... dat zij Corona hadden. De ene is er wat zeker van dan de andere, maar het virus blijft actief in verschil-

Pastoraat

lende vormen. Dus proberen wij verder om toch voorzichtig te zijn, bijvoorbeeld door een mondmaskertje te dragen als men verkouden is en *onder de mensen* moet komen. Voor wie het te pakken heeft: een goed herstel gewenst!

Er was triestig nieuws deze zomer...



Op 11 augustus overleed, na een kort ziekbed en toch onverwacht, **Arnold De Jonge**. Arnold woonde sinds februari samen met Sara in WZC de Vijvers in Gentbrugge. Hij voelde zich zeer verantwoordelijk voor het welzijn van Sara en heeft dan ook tot

het laatste voor haar gezorgd, tot zijn Heer hem heeft terug geroepen naar het Vaderhuis... De afscheidsdienst had plaats op 23 augustus, in een volle kerk en later werd de urne bijgezet op het Protestants kerkhof in Horebeke, rechtover het huis waar hij 84 jaar eerder geboren was. De kinderen en kleinkinderen zullen nu hun best doen om zo goed mogelijk voor Sara te blijven zorgen. We wensen Sara veel sterkte toe. Sara is ondertussen verhuisd naar kamer 131 in het WZC .

Op 15 augustus is **Karel Piesen** stil ingeslapen in het WZC Lemberge, Merelbeke. Karel was 93 jaar. We zullen ons hem herinneren als een noeste werker met artistiek talent die ook altijd een kwinkslag klaar had. Hij is nu herenigd met zijn lieve vrouw Lilianne bij God. We bieden aan zijn twee zonen, Roeland en Wim, ons oprecht medeleven aan.

Vandaag, 1 september, is er onze Startzondag, waarin we uitkijken naar een nieuw seizoen. Wat zal de toekomst brengen voor de gemeente? Een beetje wel, een beetje wee... zo gaat dat. Maar we mogen telkens vernieuwd worden in ons geloof en *Als nieuw!* samen verder op weg gaan! Hoe prettig is het dan ook dat we op 15 septem-

ber de doop mogen meemaken van Emile, zoon-tje van **Matthias en Jasmien Hermann-van Belle**. Iets om naar uit te kijken!

Op 17 september hoopt mev. **Truus Martens-Bos** haar honderste verjaardag te mogen vieren. We wensen u en uw familie een gezegende dag toe!

Aan de **studenten** wensen we een goede start toe van het nieuwe schooljaar!

En zo lezen we in Prediker verder: *"God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan een mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden... alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd... God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug."*

Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. Gods zegen gewenst!

Martine De Jonge

Stadspredikant

Geloof ligt op straat....

Als stadspredikant wordt ik uitgezonden door de twee Gentse kerken die zijn aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk in België. Ik ben dus protestants predikant, maar in mijn bevestigingsdienst van krap een jaar geleden is mij gevraagd om *de stad en haar mensen te dienen*. Dat is dus heel wat breder dan alleen protestants en ik heb vaak genoeg reden om daar blij om te zijn.

Deze afgelopen week alleen al een paar keer. Ik had een ontmoeting - zomaar op een bankje in het park op de vroege ochtend - met Rafaëla, van afkomst Spaans en *dus* katholiek. En heel gelovig ook. Maar de katholieke kerk, die heeft voor haar afgedaan. Te vaak haar neus gestoten daar en ze vindt de meeste priesters en kerkleiders maar hypocriet. Maar ze houdt wél nog steeds met volle overtuiging vast aan haar geloof in God, in Jezus en vooral ook in Maria - want dat is tenminste een vrouw en verder zijn 't allemaal maar mannen in de katholieke kerk. We hebben het over de Bijbel, over uitspraken van Jezus, maar ook nog over de Koran. Want daar komt Maria ook in voor, naast alle profeten uit het Oude Testament, stelt Rafaëla met instemming vast. En ja, ze wil wel eens naar een protestantse kerkdienst komen in de Brabantdamkerk of de Rabotkerk. Liefst dan wel als ik voorga, want dan is er in ieder geval minstens één bekend gezicht.

Later in de week klap ik nog met Théodore, Franstalig Belg, kunstenaar, maar door drugsgebruik dakloos geworden. Zijn Frans is niet altijd even verstaanbaar, dus luisteren kost de nodige inspanning. Maar ik hoef ook niet veel antwoord te geven; hij doet het praten wel. Théodore heeft de brieven van Paulus gelezen en heeft daar de nodige twijfels bij. Jezus is een ander verhaal, *Jésus est un gars cool*, een toffe gast. Maar, zo vraagt hij, *saviez-vous aussi que le bouddhisme est en réalité une question de compassion?* Weet

je ook dat het Boeddhisme eigenlijk helemaal draait om mededogen?

En zo kom je onder straatbewoners heel wat geloof en spiritualiteit tegen. Die zich lang niet altijd in hokjes laat vangen - Godzijdank niet, zou ik zeggen. Wat me daarbij opvalt: als men-

sen horen dat ik predikant ben, willen ze vaak heel graag praten over hun geloof en spiritualiteit. Het is niet direct een onderwerp waar ze onder elkaar over praten, zo is althans mijn indruk. Nu kan die indruk er natuurlijk helemaal naast zitten - wie weet wat voor diep-theologische discussies er overdag in het park of 's avonds laat in de nachtopvang worden gehouden. In ieder geval, ik ben blij dat ik zo af en toe als gesprekspartner kan dienen. Want geloof, in een veelheid van gedaanten, ligt vaak letterlijk op straat.



Ds. Heleen Ransijn

Meditatie

Roeien met de riemen die we hebben



Na een prachtig samenzijn in Horebeke op 18 augustus en een geslaagde Startzondag op 1 september, waar de samenhang onder ons voelbaar en zichtbaar was, richten we ons nu op de dagen, weken en maanden die voor ons liggen. We stellen ons de vraag: wat staat ons te wachten? Welke opdrachten krijgen we en wie van ons voelt zich geroepen om deze uit te voeren?

Het is een vraag die ook de leerlingen van Jezus zich misschien stelden toen Hij hen opdroeg de donkere zee op te gaan. Vandaag de dag is het geen probleem om in het donker te navigeren, maar in de tijd van Jezus was dit heel anders. Toch moesten de leerlingen de boot instappen en vertrekken, ondanks het gebrek aan enthousiasme en de vrees voor wat hen te wachten stond. In het verhaal van Marcus 6 lezen we dat het donker om hen heen was. Ze kwamen nauwelijks vooruit door de harde tegenwind. Het was koud op het water en de leerlingen waren moe. Ze vroegen zich af: waarom heeft Jezus hen hierheen gestuurd? Waarom was Hij niet met hen meegegaan? Helpt Hij hen niet? Laat Hij hen in de steek? Wat is hier gaande? Hoewel het geen storm was, was er tegenwind. Hun leven was niet in gevaar, maar vooruitgang

was moeilijk. Misschien herkent u dat gevoel wel: moeilijkheden thuis, uitdagingen op het werk, worstelingen met uw studie of zorgen om uw kinderen. Er is geen direct levensgevaar, maar vooruitgang boeken, lijkt bijna onmogelijk. Toch moeten we roeien met de riemen die we hebben.

Momenten zoals het Geuzenfeest en de Startzondag willen we het liefst vasthouden en nooit meer loslaten. Samen zijn met elkaar en met de Eeuwige in vrede en verbondenheid is iets wat we allemaal verlangen. Maar de realiteit is vaak anders. We worden de zee van het leven opgestuurd, soms in het donker en met tegenwind. Wanneer onze boot niet vooruit, maar zelfs achteruit begint te varen, stellen we ons de vraag: waar is de Heer? Laat Hij ons echt door deze golven varen zonder Zijn nabijheid? Door donker en tegenwind? Zal Hij ons helpen?

Het antwoord ligt in het vertrouwen dat, zelfs wanneer we Hem niet altijd direct voelen of zien, de Heer ons nooit verlaat. Hij is er altijd, ook al is het soms moeilijk om Hem te herkennen.

Net zoals de leerlingen op de woelige zee, worden ook wij uitgedaagd om door te blijven roeien, vol te houden en te geloven dat de Eeuwige ons niet loslaat, zelfs niet in de donkerste nachten of tijdens de zwaarste tegenwind.

Samen met jullie wil ik blijven bidden tot Degene die het werk van Zijn handen nooit loslaat, dat Hij ons de kracht geeft om samen sterk te blijven, elkaar te ondersteunen en te vertrouwen dat we, door alle stormen en stiltes heen, worden geleid door Zijn hand. Want uiteindelijk is Hij onze rots, ons anker en onze gids op de zee van het leven.

Ds. Tihamér Buzogány

Allerlei

Activiteitenkalender

Zondag	08 september	13:00	Oogstdienst PCC-Ghent Congregation
Dinsdag	10 september	10:00	Herfstschoonmaak kerkgebouw
Zaterdag	14 september	10:00-15:00	75 jaar Indonesië-België (Locatie: Ledeberg)
Zondag	15 september	10:00	Doopdienst Emile Hermann
Vrijdag	20 september	14:30	Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
Vanaf zat.	28 september		Cursus lekenprediker (Locatie: FTPR)
Maandag	14 oktober	19:30	100 jaar Ieper - Film <i>Wesley</i>
Zondag	20 oktober	10:00	Oogstdienst Brabantdamkerk
		12:00	Lunch in Pichalzaal
Maandag	21 oktober	19:30	100 jaar Ieper - academische zitting
Vrijdag	25 oktober	19:30	Bijbelstudie (Locatie: Rita Martens)
		19:30	Lezing <i>In opstand</i> (Locatie: Horebeke)
Maandag	27 oktober	15:00	100 jaar Ieper - kerkdienst anno 1924

Zeg het met bloemen...

Op zondag worden er meestal bloemen gekocht die vooraan in de kerk op de Avondmaalstafel staan en afhankelijk van een persoonlijke gebeurtenis of situatie aan iemand worden aangeboden. De voorbije tijd waren de bloemen bestemd voor...

07 juli	Anna Van der Vennet	ter bemoediging
14 juli	Bea Baetens	als dank voor de layout van de Kerkbrief
21 juli	Hans Schaefer	ter bemoediging
28 juli	Mieke Felix	met felicitaties voor haar 1ste kleinkind
04 augustus	Jo Jan Vandenheede	als dank voor het voorgaan in de dienst
11 augustus	Renée Simons	ter bemoediging
18 augustus	-	
25 augustus	Rita Martens	ter gelegenheid van het huwelijk van zoon Joris
01 september	Francine Ongenaë	als dank voor de gastvrijheid t.g.v. de Startzondag

 **IMMO Verbrugghe**
www.immoverbrugghe.be
Tel. 0475/29 13 15

GRATIS SCHATTING, GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN
CORRECTE EN PROFESSIONELE AANPAK

HANS VERBRUGGHE - PARLEVLIET
FOELSTRAAT 235, MERELBEKE 09/230.84.30 of 0475/29.13.15
WWW.IMMOVERBRUGGHE.BE INFO@IMMOVERBRUGGHE.BE BIJNr. : 500576



Integratief kinder- en gezinspsychotherapeut
Pikler@pedagoog – Docent, supervisor en promotor
baby's - kinderen – jongeren en/of ouders, zorgverleners

Isa Deschuyteneer



Vossestraat 64 - 9890 Gavere
GSM 0486.65.97.60
isa@centrumzonmaan.be - www.centrumzonmaan.be



Dienstrooster

Zondag, 6 oktober

Heilig Avondmaal

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Bea Baetens / Rita Martens
Collectes	Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)	Aryna Tsylianok
Koffiedienst	Bert Deroo

Zondag, 13 oktober

Voorganger	Mieke Felix
Kerkenraadsleden van dienst	Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes	Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)	Aletta Rambaut
Koffiedienst	Rita Martens

Zondag, 20 oktober

Oogstdienst, gevolgd door lunch in de Pichalzaal

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Bea Baetens
Collectes	Kerkenwerk / Sint-Michielsbeweging
Organist(e)	Christine van Belle
Koffiedienst	Micheline Morel

Zondag, 27 oktober

Einde zomertijd

Voorganger	ds. Heleen Ransijn
Kerkenraadsleden van dienst	Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes	Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)	Aletta Rambaut
Koffiedienst	Jo en Mireille Cottenier

Zondag, 3 november

Voorganger	Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van dienst	Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes	Kerkenwerk / Kerkenwerk
Organist(e)	
Koffiedienst	William en Julie Vanderbauwhede

Bijbelleesrooster



September

8	zondag	Handelingen 11:1-18
9	maandag	Handelingen 11:19-30
10	dinsdag	Handelingen 12:1-17
11	woensdag	Handelingen 12:18-25
12	donderdag	Deuteronomium 11:1-17
13	vrijdag	Deuteronomium 11:18-12:1
14	zaterdag	Marcus 9:2-13
15	zondag	Marcus 9:14-29
16	maandag	Handelingen 13:1-12
17	dinsdag	Handelingen 13:13-25
18	woensdag	Handelingen 13:26-43
19	donderdag	Handelingen 13:44-15:7
20	vrijdag	Handelingen 14:8-20
21	zaterdag	Handelingen 14:21-28
22	zondag	Handelingen 15:1-18
23	maandag	Handelingen 15:19-35
24	dinsdag	Deuteronomium 12:2-12
25	woensdag	Deuteronomium 12:13-28
26	donderdag	Deuteronomium 12:29-13:6
27	vrijdag	Deuteronomium 13:7-19
28	zaterdag	Marcus 9:30-37
29	zondag	Marcus 9:38-50
30	maandag	Micha 6:1-8

Oktober

1	dinsdag	Micha 6:9-16
2	woensdag	Micha 7:1-7
3	donderdag	Micha 7:8-20
4	vrijdag	Deuteronomium 14:1-21
5	zaterdag	Deuteronomium 14:22-29
6	zondag	Marcus 10:1-16
7	maandag	Deuteronomium 15:1-11
8	dinsdag	Deuteronomium 15:12-23
9	woensdag	Psalm 119:113-120
10	donderdag	Leviticus 16:1-10
11	vrijdag	Leviticus 16:11-22a
12	zaterdag	Leviticus 16:22b-34
13	zondag	Marcus 10:17-31
14	maandag	Psalm 119:121-128
15	dinsdag	Psalm 119:129-136
16	woensdag	Prediker 1:1-11
17	donderdag	Prediker 1:12-18
18	vrijdag	Prediker 2:1-11
19	zaterdag	Prediker 2:12-26
20	zondag	Marcus 10:32-45
21	maandag	Prediker 3:1-15
22	dinsdag	Prediker 3:16-22
23	woensdag	Prediker 4:1-12
24	donderdag	Prediker 4:13-5:6
25	vrijdag	Prediker 5:7-19
26	zaterdag	Prediker 6:1-12
27	zondag	Marcus 10:46-52
28	maandag	Marcus 11:12-19
29	dinsdag	Marcus 11:20-33
30	woensdag	Marcus 12:1-12
31	donderdag	Psalm 119:137-144

November

1	vrijdag	Psalm 138
2	zaterdag	Psalm 34
3	zondag	Marcus 12:13-27